



SANGE

til

Fastelavnsløjer

hos

Gmd. Hans Peter Jensen i Dame

1905.



Før udridningen

Mel.: Hover skoven dog er friskt og stor!

Nu har vi atter fastelavn,
hvor vi os mere skal,
i den tid gør vi ingen gavn,
for vi vil ha'e lidt knald.
I tønden sidder katten gemt
og venner venter på os så beklemt
for at få lov at se det sjov,
når hannen den bli'r hængt.

Kom derfor og følg alle med
at se på denne dyst.
Vi ingen gøre skal fortræd;
men mere os med lyst.
Vi byder alle fjender trods,
og sejren ta'r vi hjem med os,
og synger da:
Kukkuk, fallera!
Kukkuk, kukkuk fallera!

Når katten er slået af tønden

Nu katten kom af tønden frem,
og hanen hænges op;
men før vi atter drager hjem,
skal hœ'det af dens krop.
Derfor vi ta'r endnu en dyst
i strakt galop af hjertens lyst.
Er så parat
til at ta'fat
på dans den hele nat.

Før hjemridningen

Nu vil vi ikke synge mer',
men tage hjem til fest.
Derfor vi beder alle her,
at følge med som gæst.
Til Laugsgården drager vi nu hen,
hos gårdmand Hans Peter Jensen.
Tag pungen frem,
gå ikke hjem,
før klokken der er fem.

Sang ved besøg hos beboerne

Mel.: Herlig en sommer nat.

Vi i et muntert lag,
møder hos jer i dag,
for her lidt fest at berede.
Ser vi et venligt smil,
har vi "Humør og Spil",
og vi en dans ta'r med glæde.

Katten vi af tønden jog,
ho'det af hanen drog,
pantet vi på stokkene føre.
Derfor vi kommer her
i vore smukke klæér,
for om vor kamp I skal høre.

Ved afskeden

Tak for den skærv; vi fik,
for sangen og musik –
som I overgav exellensen.
Derfor I alle skal
møde udi vort bal,
hos gmd. Hans Peter Jensen.

Gid at i alle hjem,
lykke må spire frem,
og enhver må tjene mange penge!
Men før vi går herfra,
råber vi et hurra!
Ønsker at I skal leve længe!
Tre gange hurra!

Nu er forbi vor fastelavn,

og vi skal til at gøre gavn.
Vi har moret os så godt,
danset, drukket, spillet flot.
Hvis en gang om nogle år,
vi igen til Søren slår,
til Hans Peter Jensen hen
går vi og spør' igen:
Tralalia bomdia!
Vil du igen os ha'?
Og Peter Jensen saé,
jeg siér jo altid ja.