

# Kong Asgers Høj

Historie - myter - arkæologi

Jættestue fra Yngre Stenalder

For mere end 5000 år siden byggede bønderne i Yngre Stenalder tusindvis af dysser og jættestuer. I Danmark er fredet og bevaret knap 2400, men det er rejst ca. 10 gange så mange, d.v.s. ca. 25.000. På Møn og Bogø har vi kendskab til i alt 119 dysser og jættestuer. Heraf er 38 fredede og bevarede, blandt dem nogle af landets største og bedst bevarede.

*Jonna Kjær-Nielsen  
2005*



*Kong Asgers Høj  
Kong Asgers Vej, 4792 Askeby*





### Kong Askers Høj - Jættestue i høj

1 km nordvest for Sprove på Vestmøn ligger på en bakketop med pragtfuld udsigt, en af Danmarks kendteste og mest anselige jættestuer fra yngre stenalder, nærmere betegnet fra perioden c. 3200-3000 f.v.t.

Højen ses tydeligt i landskabet.

En 10 m lang gang med to par karmsten fører ind til et imponerende, 10 m langt, gravkammer.

Gravkammer:    *længde*    10,0 m.  
                      *bredde*       2,1 m.  
                      *højde*        1,4 m.

Gangen:           *længde*    10,0 m.

Ved udgravningen i 1839 af konsul G. Hage, Stege, blev der fundet lerkar og stenøkser, som senere er gået tabt.



Sagnet fortæller at Møn var opdelt i syv kongedømmer og kong Asger må have været en af disse syv, dog er der intet overleveret om kong Asger, kun hans høj vidner om at han har haft et kongerige på denne del af Møn.

*Iflg. Forfatteren Palle Lauring er:*

Kong Asgers Høj, Danmarks største og smukkeste jættestue hvor "man kan stå oprejst" - hvis "man" er temmelig lille, og det er nok Møns mest nævnte jættestue.



**Kong Asgers Høj**, med en velbevaret fredet jættestue ved Sprove er, landskabeligt set, et af de prægtigste mindesmærker på Møn.

Den ligger frit på en høj uden mindste bevoksning med vid udsigt over smålandsfarvandene.

Gravkammerets indhold svarede til det kongelige navn; men dette er rigtignok af langt yngre dato. Købmand Hage, Stege som udgravede det, beretter nemlig, at der kun fandtes et enkelt lig, nogle få flintsager samt en særdeles smukt forarbejdet stridsøkse af sandsten, der senere blev sendt til museet

*Frede Bojsens Møns Historie  
1905*



### Sprovedyssen

*Runddysse* ca. 100 m syd for *Kong Asgers Høj*, har sandsynligvis været i brug indtil *Kong Askers Høj* blev opført.

Gang og kammer ses tydeligt opbygget af storsten og små flade mellemsten, og højen er omkranset af 35 randsten.

Istandsatt i begyndelse af forrige århundrede på initiativ af højskoleforstander Frede Bojsen, Rødkilde.

Restaureret af Nationalmuseet og Skov- og Naturstyrelsen.

